



## Dag speurneuzen!

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet en het is ...  
Gaan jullie mee op weg in **Middelkerke**  
en **Westende**? Bij de 9 paaltjes krijg je  
telkens een leuke zoekopdracht. Je bent  
een échte speurneus als je alles vindt.

### > Middelkerke (ca. 2 km)

DO 1/7 > Start aan de ingang van het  
DO 30/9 Normandpark in de Normandlaan.  
3-7 jaar • gratis

- Kijk eens goed in het rond, kijk omhoog, opzij en naar de grond. Het is niet donker, het is geen nacht, toch zie je hier sterren, je vindt er zelfs acht. Ik zie, ik zie, ik zie een hert, ik zie er zelfs twee. Kun je alles vinden? Zoek met me mee. Ga nu op zoek naar de paal met nummer 2.
- Ik eet graag brieven, kaartjes of zelfs een krant, ik zit soms in een deur of sta langs de kant. Mijn mond is groot, niet rond, maar breed. Hier zie je er 4, weet je hoe ik heet?
- Een paal met een pijl, omhoog, omlaag of opzij. Hoeveel pijlen kun je hier vinden? Kijk goed op alle hoeken van de straat, pas op voor auto's en fietsers als je de straat over gaat.
- O, wat een groot schilderij zie je hier op de muur! Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het is rood! Wat ziet allemaal rood op deze rare boot?
- Rarara wie ben ik? Spitter, spetter, spater, ik sta midden in het water. Uit de gaatjes in mijn mond, spuit heel veel water in het rond.
- Ik hoor, ik hoor wat jij niet hoort! Welk geluid kun je hier horen? Is het een vogel, is het een vliegtuig? Misschien wel, misschien niet, maar die auto's, ginds ver weg, maken toch het meeste kabaal. Wat hoor jij hier allemaal?
- Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het is rood en wit, vind je er meer dan één? Dat is heel flink! Dat deed nog geen één!
- Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, ben jij de mooiste van het land? Zoek een plekje waar je jezelf in de rare spiegel ziet. Steek nu je tong uit! Wiedewiedewit.
- Zoek je met me mee? Ik zie, ik zie een zwarte vuilbak en als je heel goed kijkt een huis met een groen dak. Ik zie ook vier houten palen met elk 2 rode strepen, vind je ze niet? Dan moet je mij een cent betalen.

Nu gaan we met zijn allen terug naar nummer 1, en op het speelplein maken we plezier voor 2.



## Speurneuzentocht



### > Westende (ca. 2 km)

DO 1/7 > Start aan de ingang van  
DO 30/9 de toerismebalie Villa Les Zéphyrus.  
3-7 jaar • gratis

- Kijk eens goed in het rond, kijk omhoog, opzij en naar de grond. Ze zijn van steen en helemaal rond, vind jij de 19 bollen die ik hier vond? Ga nu op zoek naar de paal met nummer 2.
- Zoek je met me mee? Ik zie, ik zie een zwarte vuilbak of nee ik zie er zelfs twee. Vier vlaggen wapperen met de wind van de zee, hier spelen veel mensen padel per twee. Vond je dat allemaal? Hoera, hoera, hoezeel!
- Wees maar niet bang, want ze zijn van steen, zoek de twee leeuwen, ze zijn niet gemeen. Ergens verloor de koning hier zijn kroon, boven op het dak staat hij gewoon.
- Rarara wat ben ik? Ik ben een raar ding en sta op het strand. Ik sta op hoge poten. Hoe ben ik hier aanbeland? Ik ben geen mens en geen dier en ik ben helemaal geel. Ze noemen mij soms splash, dat hoor je niet veel!
- Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het is groen, je kunt er zelfs lege flessen in doen. Ik zie ook een bank om je picknick te eten en nog een minigolf, dat moest je echt weten.
- Rarara wie ben ik? Ik heb een fluitje in mijn mond en ik regel het verkeer. Je vindt me op dit plein niet tien maar wel elf keer.
- Ik eet graag brieven, kaartjes of zelfs een krant, ik zit soms in een deur of sta langs de kant. Mijn mond is groot, niet rond, maar breed, hier ben ik rood, weet je al hoe ik heet?
- Zoek je met me mee? Normaal ben ik zacht, maar nu ben ik van steen. Ik ben wit en heel erg zwaar. Je vindt me hier vier keer, ja, dat is echt waar.
- Hier eindigt de speurtocht en kan je veel spelen. Kijk goed om je heen, je zal je niet vervelen: vind je het hondje dat schommelt of de glijbaan, schuif af? Houd je goed vast op de draaimolen, anders val je er af.

